



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

HOÀNG NHUẬN CẨM

Xúc xắc mùa thu

THƠ

Hồ hẹn mãi

cuối cùng em cũng đến

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

HOÀNG NHUẬN CẦM

Xúc xắc mùa thu

THƠ

Hồ hện mãi  
cuối cùng em cũng đến

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nền văn học cách mạng Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỷ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau Cách mạng tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đài kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kỳ vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Tiếp theo bộ sách văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Văn Học xuất bản, Nhà nước đã quyết định giao cho Hội Nhà văn Việt Nam và

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước” (giai đoạn thực hiện 2014 - 2015).

Việc Nhà nước đầu tư xuất bản bộ sách lớn này không chỉ động viên, khích lệ các nhà văn tiếp tục lao động sáng tạo mà còn là công trình thực hiện Nghị quyết 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Với ý nghĩa ấy, tác phẩm của mỗi tác giả được trân trọng in riêng; tôn trọng tính lịch sử, tính nguyên bản và thống nhất về quy cách, chất lượng, thẩm mỹ... theo tiêu chí của Chính phủ.

Với lòng trân trọng và ý thức trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản đã hoàn thành bộ sách quý với sự cố gắng cao nhất. Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua ba đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn chân thành cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng của Chính phủ, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án quan trọng này.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách đến bạn đọc trong và ngoài nước.

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



(thơ, in chung, 1974); Những cơn thơ mới đã viết anh (1983); Các sắc mùa thu (1983); Thơ và tuổi thơ (1984); Hồ bộn mồi (1987); 36 bài thơ tuyển chọn (1987); Lửa tôi (1988); Những cơn thơ mới của Hoàng Nhuận Cầm (1988); Mùa đông năm 88; Pháp trường trắng Ai lên sẽ học thơ; Pháp trường trắng chọn lọc Nhà thơ trẻ; Mùa cỏ cháy.

Nhà thơ  
**HOÀNG NHUẬN CẦM**

## TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Hoàng Nhuận Cầm. Sinh ngày 7 tháng 2 năm 1952. Quê quán: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1981.

**VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC, SÁNG TÁC:** Năm 1969, học trường Đại học Tổng hợp. Năm 1971 tình nguyện nhập ngũ vào Binh chủng Phòng không-Không quân. Đã chiến đấu tại các mặt trận Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Năm 1976, giải ngũ trở về trường cũ tiếp tục học. Năm 1981 về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam rồi làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Năm 2005 trở lại làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

**TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN:** *Thơ tuổi 20* (thơ, in chung, 1974); *Những câu thơ viết đợi mặt trời* (thơ, 1983); *Xúc xắc mùa thu* (thơ, 1992); *Thơ với tuổi thơ* (2004); *Hồ hẹn mãi cuối cùng em cũng đến* (thơ, 2007); *36 bài thơ tuyển chọn* (thơ, 2008). Một số kịch bản phim: *Lâm lõi*; *Đằng sau cánh cửa*; *Đêm hội Long Trì*; *Hà Nội - Mùa đông năm 46*; *Pháp trường trắng*; *Ai lên xứ hoa đào*; *Đoạn trường chiêm bao*; *Nhà tiên tri*; *Mùi cỏ cháy...*

HOÀNG NHUẬN CẦM

**GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC:** Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1972-1973. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993 (tập thơ *Xúc xắc mùa thu*). Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 cho các tập thơ *Xúc xắc mùa thu*; *Hồ hện mãi cuối cùng em cũng đến*.

TIỂU SỬ

Hoàng Nhuận Cầm sinh ngày 7 tháng 7 năm 1942, quê quán: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Văn học Nhà văn Việt Nam năm 1981.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÔNG TÁC SÁNG TÁC: Năm 1964, học trường Đại học Tổng hợp. Năm 1971 tốt nghiệp tập sự và hình thành phong cách không khoan nhượng, chí chiến đấu cao của một văn sĩ. Năm 1970, kết hôn và về hương cũ. Năm 1981 về công tác tại Hãng phim truyền hình Việt Nam và làm việc tại Hãng phim truyền hình Việt Nam. Năm 2005 trở lại làm việc tại Hãng phim truyền hình Việt Nam.

TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN: THƠ (tập, in chung, 1974); Những câu thơ viết đời một nhà (tập, 1983); Xúc xắc mùa thu (tập, 1993); Thơ với tuổi thơ (2004); Hồ hện mãi cuối cùng em cũng đến (tập, 2007); 36 bài thơ (tập, chọn (tập, 2008); Một số kịch bản phim: Lắm lời; Đông sau cánh cửa; Đêm hội Long Trì; Hà Nội - Mùa đông năm 68; Pháp trường trắng; Ai lên xã hoa đào; Đoàn trường chiến bao; Nhà văn trẻ biết có chăng...

# XÚC XẮC MÙA THU

(1992)

Tháng 8à quay lại...

Anh hãy nhớ lại mùa thu năm xưa

Ngày thu vàng ánh nắng trời mùa thu

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Ta gặp nhau dưới bóng cây xưa

Mùa thu đã qua rồi chỉ còn một lá

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Mùa thu đã qua rồi chỉ còn một lá

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay

Chim én bay qua thềm nhà bóng lá bay



## Tháng Ba quay lại...

Anh bốn chục Mùa Xuân chưa kịp tới  
Lũ chim kêu óng ả trước hiên nhà  
Lời chim vàng quá, chắc tình không thể bạc  
Ta ngâm thơ hát lại khúc ban đầu.

Đây đất Mẹ ngàn năm chưa mặc áo  
Cây tương tư khốn khổ trở thêm cành  
Khi chạm xuống bờ vai em vừa nóng  
Anh yên lòng qua hết tháng phong phanh

Đây ngục tối ngàn năm không người gác  
Đây kẻ ngồi, người đứng mắt trông nhau  
Trong một thoáng chợt thấy mình tù tội  
Em ơi em, em lại trói anh rồi.

Tháng Ba quay lại...

Trong nắng ngả xuống nỗi buồn chần gối  
Tháng Ba hoa nức nở chớ quay về  
Tờ lịch hát một câu lặng lẽ  
Ta buông tay mắc tội với Thơ mình.

Trong thành phố bình minh chưa rục rở  
Tiếng sương rơi kéo theo tiếng thở dài  
Hoàng hôn mãi chưa thấy hôn hoàng lại  
Anh bản thân thức dậy ngó sao mai.



Hồ hên mãi cười cũng đến  
Thơ gõ cửa, run run chùn chìa khóa  
Ai vu vợ tẩy xóa mãi chân trời  
Em thường hát, thường cười khi anh khóc  
Anh lặng buồn, lặng nhớ lúc em vui.

Hồ hên mãi cười cũng đến  
Ôi hạnh phúc – cái vòng tròn khổ tủi  
Như cánh chim trong mắt  
Đã trôi qua số phận bao người  
Ta đã chân lời vu vạ  
Tháng Ba đến bánh xe lăn tội nghiệp  
Hết lên! Dù đau xót m

Anh lang thang ra đời ngã tư đường.

MỤC LỤC

\*\*\*

HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN

<i>Chiếc lá đầu tiên</i> .....	93
<i>Những thời vô tội</i> .....	97
<i>Viên xúc xắc mùa thu</i> .....	99
<i>Đêm nay</i> .....	103
<i>Tháng Ba quay lại</i> .....	104
<i>Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến</i> .....	107
<i>Mây rất thờ ơ</i> .....	109
<i>Mây cuối trời</i> .....	111
<i>Trái tim bên hàng rào</i> .....	113
<i>Xuân ước hẹn</i> .....	114
<i>Nhớ ngày mai</i> .....	116
<i>Chào sao Mai</i> .....	120
<i>Trong tình em - Hà Nội</i> .....	123
<i>Em ơi, chín giờ</i> .....	125
<i>Sông Thương tóc dài</i> .....	127
<i>Cùng với buổi chiều nay</i> .....	128
<i>Giai điệu lạc quan</i> .....	129
<i>Hồn ta ba sáu</i> .....	131
<i>Nến sắp tắt</i> .....	132

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Quán cà phê mặt trời.....	137
Một con đom đóm.....	139
Năm nốt băng quơ trên một cây đàn.....	140
Ba dấu chấm.....	145
Di Linh cảm mến.....	146
Nhớ lại ngày đầu gặp Huế.....	148
Một mai.....	149
Thêm một vì sao.....	151
Tốt hơn, đừng chết!.....	153
Thơ màu xanh.....	156
Diễn viên ơi.....	158
Gió linh cảm.....	160
Phương ấy.....	162
Lời hát đêm ra trận.....	166
Bức tranh dọc đường hành quân.....	168
Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu.....	171
Những câu thơ viết đợi mặt trời.....	174
Nghe chim kể chuyện trên đôi chót.....	177
Thư mùa thu.....	180
Giữa hai hàng lục bát.....	183
Mùa thu tôi yêu.....	202
Khoảng râm mát trên chiến trường.....	206

Thanh thân .....	207
Thơ trở về nguồn.....	208
Người cắt dây thép gai.....	209
Viết trên lưng ngựa trắng.....	212
Tôi không thể nào mang về cho em.....	215
Trở lại những ngày thơ.....	219
Tái bút của người lính.....	220
Lời chúc hoa đào.....	221
Mùa hoa bất tử.....	223
Nhớ Vũ Đình Văn.....	226
Xuất ngũ.....	230
Giữa đường phố rộng dài.....	231
Trăng phía ấy.....	233
Quả tim sân bay.....	235
Vé trở về.....	236
Dưới màu hoa rất đỏ.....	239
Nhớ mẹ Trường Sơn.....	242
Cửa Nguyên Xuân.....	245
Trong căn nhà thật buồn.....	246
Cho phượng năm xưa.....	249
Các con là ngọn lửa.....	250
Bảy khúc đàn thơ.....	253
Thơ không màu.....	255
Thơ phục sinh.....	256
Một hy sinh nho nhỏ.....	258
Viết ngày mùng 7 tháng 2.....	260
Cho người tri kỷ.....	263